

ΟΜΙΛΙΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε όλοι σας, χθες γύρισε μια σελίδα στην ιστορία της χώρας. Λάβαμε αποφάσεις, για να προστατέψουμε τη χώρα από μείζονες κινδύνους.

Γιατί όλους αυτούς τους μήνες, είχαμε την απειλή και δώσαμε μια μεγάλη μάχη για την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας μας. Αυτή η μάχη είχε πρώτα απ' όλα αίσιο τέλος για την Ευρώπη, οδήγησε στην απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Μαρτίου, να δημιουργήσει ένα μηχανισμό στήριξης για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα αρκετά τρομολαγνικά σενάρια, μαζί με τον τρόπο των λεγόμενων «spreads», ώστε να μη σας περιγράψω τι θα συνέβαινε χωρίς αυτό το μηχανισμό.

Βέβαια, η ενεργοποίηση του μηχανισμού συνεπάγεται αναπόδραστα πρόσθετες προσπάθειες και θυσίες, αλλά και μια ευκαιρία. Σίγουρα, πληρώνουμε τον λογαριασμό της Ελλάδας του χθες. Πληρώνουμε πιθανώς και τις θεσμικές αδυναμίες, εξαιτίας των οποίων δεν πρόβλεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοια κρίση.

Πληρώνουμε το ότι εμείς, η χώρα μας, μπήκαμε σε μια κρίση, μια διεθνή κρίση, όταν ήμασταν πολύ αδύναμοι, θαλασσοδαρμένοι, όπως παλαιότερα έλεγα, ο αδύναμος κρίκος σ' ένα ευρωπαϊκό σύστημα.

Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε οι θυσίες αυτές που πρέπει όλοι να κάνουμε, να πλήξουν όσο γίνεται λιγότερο τους πλέον αδύναμους και τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα, που βιώνουν την κρίση με τη μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Όμως, το γεγονός ότι εξασφαλίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών της Ελλάδας, δίνει το χρόνο να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές, αυτές που χρειάζεται η χώρα, για να μην βρεθούμε ποτέ ξανά στις συνθήκες αυτές, που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες.

Και εδώ είναι η ευθύνη όλων μας. Πρωτίστως της Κυβέρνησης, αλλά, θα έλεγα, όλων και ιδιαίτερα των υγιών δυνάμεων της χώρας.

Μπορούμε να διαψεύσουμε όλους όσοι ακόμα και σήμερα μας αμφισβητούν, έχουν αμφιβολίες και διερωτώνται, είτε καχύποπτα, είτε καλοπροαίρετα: «θα μπορέσουν οι Έλληνες; Θα μπορέσει η Ελλάδα;».

Μπορούμε, το πιστεύω. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι μπορούμε, αν με προσήλωση, πρώτα απ' όλα, τηρήσουμε απαρέγκλιτα όλα όσα έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε, αλλά και αν κάνουμε τώρα τις μεγάλες αλλαγές που διορθώνουν παθογένειες δεκαετιών. Αλλαγές, που θα μας επιτρέψουν να βγούμε πιο γρήγορα και με λιγότερες απώλειες από την κρίση. Αλλαγές, που όμως θα κάνουν την κρίση, όπως είπε και ο Πρόεδρος σας, ευκαιρία για μια καλύτερη Ελλάδα.

Η χώρα μας γύρισε σελίδα. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί, καταρχήν, σε αλλαγή συμπεριφοράς του καθενός μας. Να κάνουμε όλοι το καθήκον μας απέναντι στη χώρα. Να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές μια χώρα απαλλαγμένη από τα προβλήματα της δικής μας γενιάς.

Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού στήριξης μας δίνει ένα απάνεμο λιμάνι, για να οικοδομήσουμε ένα γερό και ποντοπόρο σκαρί. Η Κυβέρνηση θα μπορέσει να δουλέψει πια απερίσπαστη, να ρίξει όλες τις δυνάμεις της για να κάνει τις μεγάλες τομές παντού: στο κράτος, στο πολιτικό σύστημα, στο φορολογικό σύστημα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, στην υποστήριξη του έργου της Δικαιοσύνης, στη διαφάνεια, στην παιδεία, στα θέματα ασφάλειας, στην υγεία, στο ασφαλιστικό σύστημα.

Αλλαγές που έχουν καθυστερήσει εδώ και χρόνια, αν όχι δεκαετίες, με αποτέλεσμα, και σε συνδυασμό με τον εγκληματικό τρόπο διοίκησης της χώρας και του δημοσίου χρήματος των τελευταίων ετών, να βρεθούμε εδώ όπου βρισκόμαστε σήμερα.

Θέλω να ξέρετε ότι, για τις αλλαγές αυτές, δεν θα κάνω πίσω ούτε βήμα. Μαζί με όλη την Κυβέρνηση, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας σ' αυτή τη μάχη. Στόχος μας, η δημιουργία μιας καλύτερης Ελλάδας, για την οποία όλοι μας θα είμαστε περήφανοι.

Ενός κράτους, που υπηρετεί τον πολίτη, τη δημιουργία και την πρωτοβουλία, όχι την κομματοκρατία, όχι τα ιδιοτελή συμφέροντα, όχι την ιδιοποίηση του δημόσιου πλούτου, των χρημάτων του Ελληνικού λαού, όχι τον παρασιτισμό, αλλά τη δημιουργική παραγωγή. Ενός κράτους, που εγγυάται τη δικαιοσύνη, η οποία εμπνέει ασφάλεια, ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και δεν διαχέει το αίσθημα της ατιμωρησίας παντού.

Ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που δεν αποστεώνει μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά συμβάλλει ώστε οι νέοι μας να γίνονται συνειδητοποιημένοι, ελεύθεροι, καινοτόμοι, υπεύθυνοι πολίτες.

Ενός συστήματος υγείας στην υπηρεσία των πολιτών, και όχι των συντεχνιών και των μεσαζόντων, που λυμαίνονται αυτή την τεράστια ανάγκη του Έλληνα και της κοινωνίας για υγεία και περίθαλψη.

Θέλω, όμως, να σας πω και κάτι άλλο, με κάθε ειλικρίνεια και χωρίς να προσπαθήσω ούτε δευτερόλεπτο να μεταθέσω αλλού τις ευθύνες μου. Εγώ, τις ευθύνες μου, τις αναλαμβάνω πάντα, έστω και με προσωπικό ή πολιτικό κόστος, όπως έκανα και τώρα. Αυτή είναι, θεωρώ, η υποχρέωσή μου απέναντι στη χώρα, απέναντι στον Ελληνικό λαό.

Θέλω να σας πω ότι, μόνος μου, ή μόνοι μας οι 15 Υπουργοί, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ θα είμαι πάντα μπροστά, θα είμαι πάντα πρώτος στη μάχη, αλλά δεν θα τα καταφέρω, η χώρα δεν θα τα καταφέρει, χωρίς εσάς, χωρίς τη δική σας ενεργή συμμετοχή.

Αν η αναγέννηση της Ελλάδας δεν γίνει υπόθεση όλων μας, του καθενός μας, πραγματικά, όσο και αν προσπαθούμε εμείς, όσο και αν ψηφίζουμε νομοσχέδια, οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν πραγματικότητα.

Γι' αυτό, ήρθε η ώρα του φιλότιμου και του καθήκοντος, ενός νέου πατριωτισμού. Η ώρα της αφύπνισης των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας μας, αυτών που θέλουν να αλλάξουν πραγματικά και οριστικά τη χώρα μας, να γυρίσουμε μαζί σελίδα.

Να αφήσουμε πίσω όλα όσα διέλυαν κυριολεκτικά τη χώρα μας για χρόνια, λέξεις που δυστυχώς μπήκαν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο - μίζα, ρουσφέτι, λαμογιά, κουτοπονηριά, νεοπλουτισμός, βόλεμα, αδιαφορία, αρπαχτή, το «πρώτα εγώ» - αυτά είναι που πρέπει να αφήσουμε πίσω.

Να κρατήσουμε αυτά, για τα οποία είμαστε περήφανοι: την ιστορία μας, το περιβάλλον μας, την ανθρωπιά μας, την αλληλεγγύη της οικογένειας και των φίλων, τη φιλοξενία, τη λεβεντιά, το φιλότιμο, τη μαχητικότητά μας, το θάρρος μας, την ευστροφία και την εφευρετικότητα του Έλληνα.

Ήρθε λοιπόν η ώρα της αφύπνισης του συνειδητοποιημένου και υπεύθυνου πολίτη μέσα μας.

Και βέβαια, ο μεγάλος ασθενής, το Δημόσιο, μπορεί να βοηθηθεί, μόνο όταν ο ίδιος ο δημόσιος υπάλληλος το πάρει πάνω του και, παρά την περικοπή του μισθού του, προσπαθήσει να κάνει όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά του, για τη σωστή λειτουργία του κράτους, ώστε σύντομα να αποκατασταθεί και το χαμένο εισόδημα, αλλά ακόμα περισσότερο, να μη ζήσουν ξανά τα παιδιά μας την περιπέτεια που ζει η σημερινή γενιά.

Είναι επίσης η ώρα του επιχειρηματία, που θα σκεφτεί πως το μέλλον του δεν περνά μόνο από την ατομική του ευημερία, αλλά από τη γενικότερη ευημερία της κοινωνίας. Που θα πάψει να βλέπει το κράτος ως αγελάδα που αρμέγουμε, ως μοναδική πηγή κερδοφορίας, και να σκέφτεται μόνο με όρους επιδοτήσεων, από ένα κράτος που δεν μπορεί να αποτελεί τον τροφό των πάντων.

Εκείνου που θα σκεφτεί με λογική, όχι γρήγορου και εύκολου αλλά προσωρινού κέρδους, που καταστρέφει προοπτικές, αλλά με λογική ευθύνης και δημιουργικότητας για νέο πλούτο.

Ήρθε η ώρα του πολίτη που απαιτεί και δεν ανέχεται πια την έλλειψη αρχών γύρω του, και μαζί τη συννεοχή στην ανομία. Που ζητάει αποδείξεις - και βλέπω τον Υφυπουργό Οικονομικών εδώ, που έχει ιδιαίτερη αγωνία, όπως και όλοι μας βεβαίως - για να μην πληρώνει αυτός άδικες αυξήσεις φόρων. Που δεν φοροδιαφεύγει, γιατί κατανοεί ότι με τη φοροδιαφυγή, τελικά, πληρώνει πολύ περισσότερα και, μάλιστα, από την τσέπη του, για κακές υπηρεσίες στην παιδεία, στην υγεία και την πρόνοια.

Ήρθε η ώρα του δικαστή, που θα αφουγκραστεί την απαίτηση της κοινωνίας για διαφάνεια και αίσθημα δικαίου.

Με αυτά τα υλικά, λοιπόν, μπορούμε να χτίσουμε μια νέα, υγιή Ελλάδα. Έχουμε όλες τις αντικειμενικές προϋποθέσεις. Έχουμε όλες τις δυνατότητες. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε ένας τόπος ζηλευτός. Ξέρουμε ότι ο Έλληνας, η Ελληνίδα, έχουμε τεράστιες δυνατότητες, αλλά αυτό τον τόπο, τον αγνοήσαμε, τον καταπατήσαμε.

Σας καλώ να τον αναστηλώσουμε όλοι μαζί, να του δώσουμε τη θέση που του αξίζει. Ο τόπος αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, και για να μπούμε ξανά σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ευμάρειας, και για να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση.

Να αξιοποιήσουμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και μια νέα κουλτούρα συλλογικής δουλειάς, που πολλές φορές χάθηκε από την Ελλάδα, η οποία είχε την έννοια της κοινότητας και της συνεργασίας, της συλλογικής συνείδησης, που πιστεύω ότι αναδύεται μέσα από αυτή την κρίση. Είμαι σίγουρος ότι, εσείς, στο χώρο της ψηφιακής κοινωνίας, ξέρετε ότι αναδύεται αυτή η κουλτούρα και στην ψηφιακή κοινότητα και παγκοσμίως.

Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε πρωτοποριακά την τεχνολογική εξέλιξη στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Εργαλεία για συμμετοχή των πολιτών, όχι μόνο ατομικά, αλλά και ως συλλογικά σύνολα, που επεξεργάζονται προβλήματα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά και επιστημονικά, από κοινού.

Θεωρώ λοιπόν ότι, για την ανάπτυξη, ανανέωση και ανασυγκρότηση της Ελλάδας, τα εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και των κοινωνικών δικτύων, αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία, για να κάνουμε αυτό που λέμε «bypass» στη γραφειοκρατία και στη γραφειοκρατική αντίληψη.

Έχουμε και έχω επανειλημμένα μιλήσει για το όραμά μας, που είναι η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Σήμερα, το όραμα αυτό δεν είναι απλώς μια πιθανή επιλογή. Είναι μια αναγκαιότητα. Για να βγούμε οριστικά από την κρίση, να αφήσουμε πίσω την Ελλάδα της υπανάπτυξης, της επιτήρησης και της παρακμής, πέρα από τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το εθνικό εισόδημα αυξάνεται, ότι δημιουργούμε νέες πηγές πλούτου και ανάπτυξης. Και δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Οι λύσεις είναι μπροστά μας, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε.

Η χώρα μας, όπως είπα, έχει και την πρώτη ύλη, και το ανθρώπινο δυναμικό, για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Κάνουμε λοιπόν στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης, το ίδιο και στον αγροτικό χώρο, για την αγροτική μας παραγωγή.

Όλους αυτούς τους κλάδους, τους συνδέουν κάθετα και οριζόντια τρεις έννοιες-κλειδιά: ποιότητα, εξωστρέφεια, καινοτομία. Αυτά μαζί σημαίνουν και επένδυση στον άνθρωπο.

Για όλα τα παραπάνω - και ιδιαίτερα για μένα - η ποιότητα στη γνώση για το ανθρώπινο δυναμικό είναι καθοριστικής σημασίας για τις τομές στον χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Η αλλαγή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε.

Βασικό όχημα για την υλοποίηση αυτής της μεγάλης αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η επένδυση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αναπόσπαστο κομμάτι σε αυτή την προσπάθειά μας, είναι οι επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου στη χώρα μας. Κάποτε, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό έλειπε από την Ελλάδα. Σήμερα, όμως, υπάρχει και μάλιστα σε αφθονία. Και αυτό είναι θετικό, διότι σημαίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να επενδύσουμε, αλλά και να φέρουμε επένδυση.

Είναι οι άνθρωποι με σπουδές, με εμπειρία στην τεχνολογία, στην πληροφορική, στις επικοινωνίες, που περιμένουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να προσφέρουν με φαντασία, μέσα σε ένα νέο δημιουργικό περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Γνωρίζετε την δική μου πίστη, ότι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες ανοίγει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο για όλους και ότι μπορεί αυτός ο τομέας να γίνει κοιτίδα ανάπτυξης και να βοηθήσει την Ελλάδα τραβώντας την μπροστά.

Σήμερα, πράγματι, βρισκόμαστε σε στενωπό. Και αυτό, μας υποχρεώνει να στηρίξουμε άμεσα και στην πράξη τους τομείς που πιστεύουμε ότι μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, να ξεπεράσουμε την κρίση και να φύγουμε μπροστά.

Γι' αυτό, παρά την οικονομική στενότητα, θα επενδύσουμε στην πληροφορική, θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, γιατί αυτά είναι για μας σημαντικότερα αναπτυξιακά εργαλεία, που έχουμε στα χέρια μας.

Σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οφείλουμε να ρίξουμε το βάρος εκεί όπου πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον της χώρας μας. Και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, μπορούμε να καταπολεμήσουμε προβλήματα που αποτελούν επί δεκαετίες ολόκληρες τροχοπέδη για την οικονομία μας: εισφοροδιαφυγή, σπατάλη, αδιαφάνεια, γραφειοκρατία. Όπως καιάια μπορούν να συμβάλουν και στον αγώνα για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης σε κάθε επίπεδο της οικονομίας, έτσι ώστε και οι αδύναμοι να μην πληρώνουν κάτι που δεν τους αναλογεί.

Για πρώτη φορά στη χώρα, για πρώτη φορά με τόσο συντονισμένο τρόπο, κάνουμε τρεις μεγάλες οριζόντιες παρεμβάσεις, που θα κινητοποιήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουν και ένα κράτος, διαφορετικό από αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Πρώτη μας μεγάλη παρέμβαση είναι η άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, όλες οι δράσεις για τη διάδοση των υπηρεσιών, μεθόδων και λειτουργιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, με ανοιχτά πρότυπα και με διαλειτουργικότητα, προς όφελος του πολίτη.

Στόχος είναι η προφανής βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και η αύξηση της ικανοποίησης από τις δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Οι πολίτες να απολαμβάνουν, με ευκολία και άμεσα, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τα θέματα της υγείας, την ασφάλιση, την επικοινωνία με τη Διοίκηση βεβαίως, αλλά και την εκπαίδευση.

Όλοι αυτοί οι τομείς είναι σημαντικοί. Εγώ θα τονίσω και πάλι ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει, ιδιαίτερα στον τομέα του ψηφιακού σχολείου και Πανεπιστημίου, όχι με την απλή προμήθεια υπολογιστών, που «κάθονται» σε κάποια σχολεία και σε κάποιες αίθουσες, αλλά με την μετατροπή των γνωστικών αντικειμένων σε ψηφιακή μορφή, με προσομοιώσεις αξιολόγησης, εξετάσεων, με ψηφιακές βιβλιοθήκες, διαδραστικά σχολεία, ακόμα και παίγνια, τα οποία θα μπορέσουν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τη μάθηση πολλών και δύσκολων αντικειμένων για τους νέους, αλλά και για τη δια βίου εκπαίδευση.

Είναι ένας τομέας σχετικά παρθένος διεθνώς, αλλά με τεράστια προοπτική.

Να προσφέρουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες στον πολίτη, ώστε να μην αισθάνεται αποκλεισμένος, περιορισμένος, αλλά να έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες, στα μέσα, στον τόπο κατοικίας του και στις δεξιότητές του.

Πρώτο βήμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η μετεξέλιξη των ΚΕΠ, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - μια μεγάλη κατάκτηση - ώστε να μπορέσουν αυτά τα Κέντρα να γίνουν και πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών.

Το ΚΕΠ να γίνει ένας δικτυακός τόπος για την εξυπηρέτηση του πολίτη, δηλαδή ένα ψηφιακό κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη.

Δεύτερος άξονας της πολιτικής μας είναι η διάδοση της ευρυζωνικότητας. Με την αναδιοργάνωση, την αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου «Σύζευξις» για τις τηλεπικοινωνιακές και άλλες υπηρεσίες στην Δημόσια Διοίκηση, την ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων των έργων ευρυζωνικών υποδομών, με άμεσο στόχο τη σύνδεση με οπτική ίνα των βασικών δημόσιων κτιρίων. Μιλάμε για 5.000 δημόσια κτίρια - Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πανεπιστήμια, Σχολεία, Βιβλιοθήκες, Δημοτικά καταστήματα - σε όλη την χώρα, μέσα στο 2010.

Επίσης, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, για παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές μέσα στο 2011, και τη μεγάλη παρέμβαση για τη νέα δημόσια υποδομή στην ψηφιακή εποχή, την Οπτική Ίνα στο σπίτι, στη Δημόσια Διοίκηση, στην επιχείρηση.

Για να αλλάξουμε την οικονομία μας, τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η χώρα, πρέπει να επενδύσουμε σε βιώσιμα δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Χρειάζεται το ταχύτερο δυνατόν 100% ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και η ανάπτυξη Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, με ένα πρόγραμμα μαζικών επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών και ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη.

Θα ήθελα, επειδή το ανέφερε ο Πρόεδρός σας, να ζητήσω από το ΣΕΠΕ τις δικές σας προτάσεις, για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, όχι μόνο για τα θέματα των ευρυζωνικών δικτύων - γιατί υπάρχει ήδη ένας πρόχειρος διαγωνισμός για τα θέματα αυτά - αλλά και για την ψηφιακή τηλεόραση και πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα. Γιατί είναι ένας νέος τομέας και, πράγματι, η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει γνώση αυτού του τομέα. Γι' αυτό, νομίζω ότι μπορείτε, ως σύμβουλος μας που είστε, να μας βοηθήσετε ουσιαστικά και σ' αυτό.

Τρίτος άξονας είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας στην ψηφιακή ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη μέγιστη αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών από όλες τις επιχειρήσεις.

Είναι βασικός δρόμος, για να αυξήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις την παραγωγικότητά τους και να αποκτήσουν εξωστρέφεια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και βιομηχανικής πολιτικής.

Και εδώ, θέλω να τονίσω ότι δεσμευόμαστε για την πλήρη ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών και νομοθεσιών, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα - και όχι μόνο - την αγορά υπηρεσιών. Και θέλω να επικροτήσω τις προσπάθειες, διότι για μας είναι πολύ σημαντικό για τη λεγόμενη «αυτοδιαχείριση» του κλάδου, η οποία θα ενισχυθεί από το Μητρώο που δημιουργείται, το οποίο δημιουργεί προδιαγραφές που βοηθούν, ώστε να ξεπερνούν τη γραφειοκρατία και να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη γρήγορη λειτουργία, είτε σε προμήθειες, είτε σε διαγωνισμούς, είτε για ξένες επενδύσεις, που θα γνωρίζουν τις δυνατότητες και το δυναμικό που έχει η χώρα μας.

Θέλω επίσης να τονίσω, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρός σας, ότι είναι ανάγκη να εντοπίσουμε και στο χώρο της Δικαιοσύνης - και χαιρετίζω το γεγονός ότι έχουμε την ηγεσία της Δικαιοσύνης εδώ, μαζί μας - θέματα αρνησιδικίας και καθυστερήσεων και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη Δικαιοσύνη, ώστε να υπάρχει και το κατάλληλο, έμπειρο προσωπικό που γνωρίζει αυτές τις τεχνολογίες, για να μπορεί να δικάζει πιο γρήγορα.

Ή ακόμα, όπως είπατε, να βρούμε τρόπους διαμεσολάβησης, ή διαιτησίας, ώστε να προχωρούν πιο γρήγορα οι υποθέσεις και να μην καθυστερούν.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι επιλογές των πολιτικών μας, καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό αφορά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση-πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας. Οι πολιτικές μας στοχεύουν επίσης στη δημιουργία ενός διαφορετικού κράτους, που λειτουργεί με τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής και της συνεργασίας.

Ένα κράτος, που συντονίζει πια επιτελικά, δεν κάνει το μικρο-μάνατζμεντ, που αποκεντρώνει συστηματικά πόρους και εξουσίες. Ένα κράτος, που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ένα κράτος, ταυτόχρονα, που αναπτύσσει τις νέες υποδομές, αυτές που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Και εδώ, πάλι κυρίαρχης σημασίας είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Από τις πρώτες μέρες της θητείας αυτής της Κυβέρνησης, δίνουμε το παράδειγμα για το τι σημαίνει στην πράξη ένα κράτος διαφάνειας, συμμετοχής και συνεργασίας. Εμπεδώνουμε πρωτόγνωρες διαδικασίες - και είναι μόνο η αρχή - ηλεκτρονικής διαβούλευσης για όλα τα μείζονος σημασίας νομοσχέδια. Ανοίξαμε διαδικασίες στο Διαδίκτυο για τη στελέχωση θέσεων πολιτικής ευθύνης στο κράτος.

Χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες του λεγόμενου «web 2.0», με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών σ' όλη τη χώρα και βάζουμε τέλος στις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, με τη συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι, μέσα από το Διαδίκτυο, μας επισημαίνουν πού βρίσκονται αυτές.

Αξιοποιούμε δηλαδή αυτό που λέγεται πια «συλλογική ευφυΐα» των δημιουργικών πολιτών, με διαγωνισμούς ανοικτής καινοτομίας, για τον ανασχεδιασμό των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι παρεμβάσεις μας στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αφορούν επίσης στα εξής:

- Εξυπηρέτηση του Πολίτη.
- Περιστολή της σπατάλης του κράτους.
- Εργαλεία και τρόποι για την επιτάχυνση των έργων ΤΠΕ.
- Ενίσχυση και ανάπτυξη της βιομηχανίας με χρήση ΤΠΕ.
- Οπτική Ίνα στα νοικοκυριά (Fiber To The Home - FTTH).

Όλα αυτά, για να καταστήσουμε την Ελλάδα ισχυρή και σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή, ανατρέποντας συντηρητικές λογικές και καθυστερήσεις.

Έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται τα εξής: Ενιαία Αρχή Πληρωμής - δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τελικά όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο. Ένα παράδειγμα: όταν ήρθαν οι διαπραγματευτές της λεγόμενης «Τρόικας» - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - περνούσαν από τα Υπουργεία και ρωτούσαν τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Ήταν αδύνατο να δοθεί σωστή απάντηση. Αδύνατον να γνωρίζει το ελληνικό κράτος πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει σε μια διαπραγματεύση, ούτε στην αξιοπιστία μας, όταν εμείς δεν μπορούμε να πούμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Άρα, λοιπόν, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής θα μας επιτρέψει να καταγράψουμε καταρχήν τους δημόσιους υπάλληλους. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι απλό, διότι ξέρετε πόσο τα Υπουργεία είναι φέουδα μεταξύ τους και μέσα στα Υπουργεία υπάρχουν άλλα, μικρότερα φέουδα, περιμένουμε μια ημερομηνία από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών, οπότε θα γίνει απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα ανεβάσουν τα στοιχεία τους στο Διαδίκτυο, βεβαίως με τη βοήθεια του διοικητικού Προϊσταμένου της κάθε Υπηρεσίας. Έτσι, θα υπάρχει ένα πρότυπο, το οποίο αυτή τη στιγμή εξειδικεύεται, ένα ηλεκτρονικό πλαίσιο. Και από κάποια ημερομηνία και μετά, μέσα στο 2010, όσοι δεν είναι στο Διαδίκτυο, όσοι δεν είναι στη βάση δεδομένων, απλά δεν θα πληρωθούν.

Είναι ο βασικός τρόπος, για να έχουμε απογραφή επιτέλους, ποιοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μας. Και βεβαίως, η επόμενη φάση είναι, όλες, μα όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο να γίνονται μέσω του Διαδικτύου.

Κάρτα πολίτη, για απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Προμηθειών.

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Ξέρετε πόσα χάνουμε, αυτή τη στιγμή, μεταξύ της συνταγής που γράφεται, των πολλών φαρμάκων που συνταγογραφούνται και των πολλών φαρμάκων που γράφονται στα ασφαλιστικά βιβλία μέσα στα φαρμακεία, τα οποία δεν ελέγχονται;

Να ξέρετε ότι, παρότι το σύστημα που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν είναι ιδιαίτερα ευφυές - έκανε το λεγόμενο «σκανάρισμα», τη σάρωση των συνταγών - παρότι δεν είναι ακριβώς το καλύτερο σύστημα, αφού θα μπορούσε να μπει κατευθείαν στο Διαδίκτυο ως βάση δεδομένων, και όμως, μόνο σε δύο περιοχές όπου εφαρμόστηκε, είχαμε μείωση κατά 11% του κόστους στα φάρμακα.

Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης καυσίμων. Πολλά δισεκατομμύρια χάνονται εκεί.

Παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων Νοσοκομείων και παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους.

On line παρακολούθηση του προϋπολογισμού του κράτους, του Δημοσίου.

Και βεβαίως, θα έχουμε σύντομα όλες τις υπογραφές των Υπουργών και των δημοσίων υπαλλήλων στο Διαδίκτυο, για να είναι στο φως της ημέρας και να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι αποφάσεις λαμβάνονται και πού πάνε τα λεφτά του.

Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ σύντομα η πιο διαφανής χώρα στον κόσμο. Πρόκειται για παρεμβάσεις κρίσιμες για τη χώρα και την πορεία της στο μέλλον. Καταπολεμούν τη σπατάλη, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τη γραφειοκρατία. Και η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή τους είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας.

Αυτές οι δράσεις δεν είναι μόνο απαραίτητες για να προχωρήσουμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι, θα έλεγα, και προϋπόθεση της επιτυχίας μας, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης. Καταλαβαίνετε, μόνο αυτά τα συστήματα, πόση οικονομία θα κάνουν στα χρήματα του Ελληνικού λαού και πόσο ουσιαστικά θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη.

Εάν οι μελέτες, είτε του ΣΕΒ, είτε του Brookings Institute, είναι αληθινές, ένα 8% - ίσως και παραπάνω - του ΑΕΠ χάνεται στην αδιαφάνεια. Και εμείς, ελπίζουμε και θα πετύχουμε βεβαίως ότι, φέτος, με τα έκτακτα αυτά μέτρα, θα μειώσουμε το έλλειμμά μας κάτι παραπάνω από το 4%.

Αλλά σκεφτείτε, αν δεν είχαμε τη διαφθορά, αν δεν είχαμε την αδιαφάνεια, θα είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, δεν θα είχαμε μπει σε αυτή τη δίνη. Και αν θέλουμε πράγματι να βγάλουμε τη χώρα από την επιτήρηση, όλα αυτά είναι καθοριστικά.

Ζητώ και τη δική σας βοήθεια, λοιπόν, διότι πέρα από τα προβλήματα που ανέφερα, υπήρξαν και άλλα, πολλά προβλήματα, όπως το καθεστώς και οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς προμηθειών. Ξέρω πολύ καλά τη γραφειοκρατία, το άγχος, τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τις χαμένες ουσιαστικά παραγωγικές ώρες, που υφίσταται μια εταιρεία η οποία θέλει να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό.

Και σε αυτό τον τομέα προχωράμε, δίνοντας άμεσες λύσεις στο πρόβλημα. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για επιτάχυνση του έργου της Κυβέρνησης, αλλά και της δέσμευσής μας για διαφάνεια, προχωράμε άμεσα, εντός των προσεχών εβδομάδων, στην προκήρυξη διαγωνισμών, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, το λεγόμενο «e-Auctions».

Τροποποιούμε και εκσυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, προκειμένου να άρουμε τις δυσλειτουργίες από την εφαρμογή ανελαστικών διατάξεων της σημερινής νομοθεσίας και να την εμπλουτίσουμε με νέες, πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, για να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε όλο το φάσμα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, που θα βοηθήσει στη διαφάνεια αλλά και στην ταχύτητα.

Καταρτίζουμε για πρώτη φορά Κανονισμό Υπηρεσιών Δημοσίου, ο οποίος θα καθορίζει το πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Προχωράμε άμεσα τόσο στην εφαρμογή της λεγόμενης «συμφωνίας - πλαίσιο», όσο και στην καθιέρωση του λεγόμενου «ανταγωνιστικού διαλόγου», που θα επιταχύνουν κατά πολύ τις διαδικασίες επιλογής και κατοχύρωσης έργων στο Δημόσιο.

Ναι, το κράτος είχε τις ευθύνες του και, σήμερα, τις αναλαμβάνει. Ζητάμε όμως και από εσάς να κάνετε το ίδιο. Αν η διαφάνεια είναι για όλους μας το ζητούμενο στους διαγωνισμούς, αν αυτό είναι πραγματικότητα, όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε, για να σταματήσουν τα φαινόμενα συναλλαγής κάτω από το τραπέζι.

Η ευθύνη ανήκει στους κρίνοντες κατ' αρχήν, ανήκει όμως πολλές φορές και στους κρινόμενους. Και η ευθύνη των εταιρειών επεκτείνεται και στην ποιότητα των έργων που παραδίδονται. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να έχει γίνει μέχρι σήμερα τρεις φορές απόπειρα να εκσυγχρονιστούν οι μονάδες υγείας, τα Νοσοκομεία μας, να έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ευρώ, και τα συστήματα ουσιαστικά να μη λειτουργούν.

Είναι τόσο δύσκολο, ελληνικές εταιρείες να εγκαταστήσουν ένα σωστό σύστημα λογισμικού στα Νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να μη μπορεί το κράτος να περιορίσει τη σπατάλη και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος;

Γνωρίζω λοιπόν ότι όλοι σ' αυτή την αίθουσα αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα των στιγμών για την πατρίδα μας και την ανάγκη όλοι μας να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Γνωρίζω ότι και θέλετε, και μπορείτε να βοηθήσετε να φύγουμε μπροστά. Να σπάσουμε το πελατειακό κράτος και τις μεθοδεύσεις, που είναι τελικά σε βάρος των ίδιων των επιχειρήσεων, των πολιτών, της ποιότητας και του δημόσιου συμφέροντος.

Πέρα όμως και πάνω από τη σχέση του κλάδου σας με το κράτος, μπορεί και πρέπει από μόνος του να αποτελέσει κοιτίδα ανάπτυξης. Για πολλά χρόνια, γνωρίζω ότι είτε η ευημερία σας, είτε η επιβίωσή σας, στηρίχθηκε στη σχέση σας με το Δημόσιο. Στα δημόσια έργα και τις προμήθειες.

Σήμερα, έχει καθοριστική σημασία να δουλέψουμε όλοι μας, ο καθένας μας εκεί όπου μπορεί να βοηθήσει, ώστε οι εταιρείες και ο κλάδος των ΤΠΕ να γίνει αυτόφωτος. Πάντα βεβαίως θα υπάρχει το κράτος, αλλά να μην έχει ανάγκη αυτή την απόλυτη εξάρτηση, για να επιβιώσει και να ακμάσει. Δεν είναι αυτονόητο, για παράδειγμα, ότι θα υπάρχει για πάντα ένα ΕΣΠΑ, για να χρηματοδοτεί συνεχώς νέα έργα.

Πιστεύουμε σε εσάς. Πιστεύουμε στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και ξέρουμε ότι μπορείτε να διαδραματίσετε καθοριστικό ρόλο. Να «εξάγετε» την Ελλάδα, μέσα από νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, καινοτόμες λύσεις. Συνδέοντας πόρους και πολιτισμό, υπηρεσίες και ελληνικά προϊόντα αξίας, με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες.

Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, για να εξασφαλίσουμε στις δημιουργικές εταιρείες, στους δημιουργικούς ανθρώπους που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες, όσες το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Σας καλώ να αξιοποιήσετε αυτές τις ευκαιρίες. Να αλλάξετε πρώτοι εσείς, να φέρετε το πνεύμα μιας άλλης επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, στην ποιότητα, στη λειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Η ψηφιακή οικονομία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νεοσύστατες και καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν νέες και συχνά υψηλής αξίας θέσεις απασχόλησης. Στηρίζουν άλλους κλάδους και τους δίνουν το δικαίωμα στη βιωσιμότητα, σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία.

Δεσμευόμαστε για μια νέα επιχειρηματικότητα, μέσα από την προσπάθεια που θα κάνουμε ως κράτος, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τις ανθρώπινες δεξιότητες που απαιτούνται, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας παντού, αλλά και να μπούμε σε μια άλλη, πράσινη οικονομία, σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο.

Καμία άλλη πολιτική δεν υπόσχεται αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων, αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πλούτου, όσο η ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στην ψηφιακή εποχή.

Θα έλεγα, μάλιστα, ότι αν το συνδυάσουμε με την πράσινη οικονομία, την πράσινη ενέργεια, αυτά θα μπορούν πράγματι να επιφέρουν μεγάλες ανατροπές στο δικό μας μοντέλο.

Γι' αυτό και δρομολογούμε δράσεις για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, που είναι προσανατολισμένες στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Συγκεκριμένα: μέσα στον επόμενο μήνα, θα ανακοινωθούν προσκλήσεις για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Στόχος είναι, αφενός η οικονομική τόνωση των επιχειρήσεων του κλάδου και, αφετέρου, η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.

Αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις αυτές καθαυτές, όσο και για τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, θα ανακοινωθούν δράσεις για την ενίσχυση και εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στόχος εδώ, είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας ποικίλων επιχειρηματικών κλάδων, στους οποίους μπορεί και πρέπει να στηριχθεί η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Κλάδοι, όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός ή αυτός των τροφίμων, που έχουν πολλά περιθώρια για εξέλιξη και προσέλκυση κεφαλαίων, μπορούν να ωφεληθούν από τις Νέες Τεχνολογίες και να παράξουν προϊόντα νέα, ποιότητας, υπηρεσίες που θα αναβαθμίσουν την επιχειρηματική δυναμική της χώρας μας.

Έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην προσέλκυση πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας.

Επιπλέον, σύντομα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της δημιουργίας των λεγόμενων «start-ups, των «venture capitals», για την ενίσχυση των νέων ιδεών, που έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ, προκειμένου να μας βάλουν στο χάρτη της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα γενιά της χώρας.

Στη χώρα μας, η γενιά αυτή, η νέα γενιά είναι, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, αλλά και όπως δείχνουν οι δείκτες, πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Εξίσου σημαντικά είναι τα κίνητρα που θα δοθούν και στον κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που πολύ σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή. Προάγει ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, όπου και η πράσινη ανάπτυξη, αλλά και η Πληροφορική, θα έχουν ξεχωριστό ρόλο και στήριξη.

Όλα τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι σύγχρονες μέθοδοι προώθησης και εμπορίας, η εκπαίδευση των εργαζομένων, η προώθηση εφαρμογών για την αειφόρο χρήση φυσικών πόρων, για τη βιοποικιλότητα, για την αποτελεσματική κατανάλωση ενέργειας και πλείστες άλλες εφαρμογές της σύγχρονης επιχείρησης και των υπηρεσιών, απαιτούν τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Είμαστε επιπλέον πολύ αισιόδοξοι ότι θα προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο του ICT, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αυτό που διαθέτει η χώρα μας, και δημιουργώντας νέες πηγές παραγωγής εθνικού πλούτου.

Τέλος, δέσμευσή μας είναι να στηρίξουμε με όσα μέσα διαθέτουμε επιχειρήσεις «spin-off».

Εδώ, η σύμπραξη της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά είναι μείζονος σημασίας ζήτημα, ώστε να μετατραπεί η τεχνογνωσία και το ερευνητικό αποτέλεσμα, σε Τεχνολογική Καινοτομία.

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μπορούν να παράγουν καινοτομία σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αρκεί να φύγουν από αντιλήψεις γραφειοκρατικές, από ταμπού του παρελθόντος και να μη φοβούνται την, πάντα με διαφάνεια, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Να βάλουν τους νέους γρήγορα στην επιχειρηματικότητα και να μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη πατέντας, δηλαδή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στην Ελλάδα, συστηματικά, αποτελεσματικά και πολλαπλασιαστικά.

Εμείς θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, για να δημιουργηθεί αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον και το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη καινοτομίας.

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, να αναλάβουμε τον κίνδυνο, χρηματοδοτώντας δυναμικές δράσεις υψηλού ρίσκου, με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και νέων προϊόντων που θα είναι ανταγωνιστικά.

Και αυτό, το κάνουμε διότι ξέρουμε ότι, από τη μια μεριά, το νοικοκύρεμα της οικονομίας μας είναι απαραίτητο, όπως όμως είναι απαραίτητη και η επένδυση σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, με καινοτομία, ώστε να παράξουμε πλούτο, αντί απλώς να καταναλώνουμε και, μάλιστα, συνήθως, ξένα προϊόντα.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα, μετά από πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήραμε για τη σωτηρία της χώρας μας, είχα την τύχη να μιλήσω στο Συνέδριό σας. Και λέω ότι είχα την τύχη, γιατί το κοινό στην αίθουσα αυτή αποτελεί από μόνο του μία από τις μεγάλες ελπίδες, πάνω στις οποίες η Ελλάδα επενδύει.

Επενδύουμε σε εσάς, για να βγούμε από την κρίση, να κοιτάξουμε το μέλλον με ελπίδα, με αισιοδοξία και με σιγουριά.

Θέλω να είστε βέβαιοι, ότι όσο περνά από το χέρι μας, θα είμαστε δίπλα σας. Σας ζητώ, να είστε και εσείς δίπλα στις δικές μας προσπάθειες, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την πατρίδα.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι, αν εργαστούμε όλοι μαζί, μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να αντεπεξέλθει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Και με τις δικές σας πρωτοβουλίες, με τη δική σας απόφαση, είμαι σίγουρος ότι και σ' αυτή την απότομη στροφή της ιστορίας μας, θα συμβάλλετε και εσείς καθοριστικά και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί.

Σας ευχαριστώ.